

Hvordan kom Arnfred til Askov?

*kort sammendrag af Povl-Otto Nissen*

Af bogen "Arnfred" af Poul Dam (Gads Forlag, København, 1982) fremgår det, at Jens Therkelsen Jensen (senere Arnfred) fra Aal Sogn ved Oksbøl tog præliminæreksamen i 1902 og stod derefter uden arbejde. Han kom ikke på højskole som sine søskende. En kammerat var taget på lærerkursus i Askov. Denne fik imidlertid den idé at anbefale sin ven Jens, da højskolen/la Cour i en periode manglede en medhjælper til at installere elektrisk lys på skolen og i byen, fordi den ansatte assistent skulle til København og tage adgangskursus til Polyteknisk Lærestanstalt.

Jens havde allerede i 1897-98 i Billum oplevet et foredrag af "Troldmanden fra Askov", der lavede elektricitet af regn og blæst. Fra da af var la Cour hans forbillede, men som håndlanger i Askov kom han ikke specielt tæt på la Cour, men måske nærmere på Ingeborg og Jacob Appel. Ved at komme rundt til folk under installationsarbejdet fik han et godt kendskab til, hvad folk mente om det hele og hinanden. Han blev samtidig klar over, at han måtte skaffe sig noget mere uddannelse. Da han forlod Askov i slutningen af november eller begyndelsen af december, havde han ingen forestillinger om nogensinde at vende tilbage til Askov igen.

Han havde besluttet sig for at tage studentereksamen og forberedte sig ved at læse latin og andre fag hen over vinteren, så han i 1903 kunne starte på det et-årige studenterkursus i København. Han bestod studentereksamen 5. juli 1904 med flot resultat, og efter sommerferien påbegyndte han ingeniørstudiet på Polyteknisk Lærestanstalt.

Der var alt for mange, der hed Jensen eller havde andre "sen"-navne som efternavn. Derfor var der i 1904 kommet en ny navnelov. Folk blev generelt opfordret til at finde på nye navne for at lette på forvirringen, når man skulle tiltale hinanden. Navnet "Arnfred" blev valgt efter en del overvejelser i samråd med familien, overfor hvem han bedyrede, at han stadig var den samme.

Mellem første og anden del af ingeniørstudiet var der værkstedspraktik. Det foregik et halvt år fra september 1906 hos Burmeister og Wain på Refshaleøen. Derefter skulle militærtjenesten, som han havde fået udsættelse fra, overstås. Han gjorde tjeneste ved fæstningsartilleriet fra 10. april 1907 og hjemsendt som konstabel 8. okt. 1907, hvorefter han kunne genoptage anden dels studiet. Der ventede dog soldater på den tid mange genindkaldelser med mellemrum hen over de følgende år, bl.a. på grund af første verdenskrig.

Da la Cour døde i april 1908 var der intet, der tydede på, at Arnfred skulle blive la Cour's efterfølger. Men i foråret 1909 sendte Jacob Appel bud, og bad ham komme til Askov for at lede kurset for landlige elektrikere sommeren 1909. Det var ikke uden problemer, for han var ikke færdig med sit studium. Da han anmodede om at få fri til at tage til Askov, blev det afvist. Han tog af sted alligevel. På kurset skulle han undervise i elektroteknik, maskinlære og matematik, holde fysikforedrag for højskolelærerne og have regnetimer med pigerne.

I december 1909 og januar 1910 skulle han op til den afsluttende eksamen, og professoren stillede ham nogle ekstra svære opgaver, som han klarede fint. Fra midten af januar 1910 tiltrådte han stillingen som la Cour's efterfølger, selv om den sidste eksamen først var den 25. januar.